

# 6 Op een grote paddestoel

Traditioneel

Op een gro - te pad - de - stoel, rood met wit - te stip - pen,  
 Maar ka - bou - ter Spil - le - been hield niet op met wip - pen.

zat ka - bou - ter Spil - le - been heen en weer te wip - pen.  
 Op die gro - te pad - de - stoel, rood met wit - te stip - pen.

Krak zei toen die pad - de - stoel met een die - pe zucht.  
 Daar kwam va - der Lang - baard aan en die zei toen luid:

En twee been - tjes vlo - gen ho - pla door de lucht.  
 "Moet dat stoel - tje ook ka - pot? Spil - le - been schei uit!"

# Op een grote paddestoel

*Maatsoort*

**4/4**

*Aftellen*

**U telt vier tellen vooraf. De gitaar zet gelijk in met de zang.**

*Akkoorden-  
schema*

| D | A7 D | D | A7 D |  
| G | A7 D | D | A7 D |

*Slagtechniek*

↓     ↓     ↓     ↓  
1     2     3     4  
Op een grote    padde-    stoel

*Beginnoot*

**Pak het D akkoord en sla de B-snaar aan.**

*Aanleren*

De leerkracht zingt het liedje en de kinderen leren het al luisterend meezingen.

*Extra  
Activiteiten*

## **Context**

Bedenk zelf een verhaal waarin Kabouter Spillebeen de hoofdrol heeft. Het is duidelijk dat deze kabouter een eigenwijs karaktertje heeft.

## **Bewegen**

Bedenk met uw leerlingen zelf bewegingen per regel van de tekst.

## **Luisteren**

Om het innerlijk gehoor te ontwikkelen speelt u gitaar en maken de kinderen de bewegingen zonder erbij te zingen. Iedereen zingt dus het liedje in zijn hoofd.

## **Improviseren**

Kunt u met uw leerlingen nieuwe bewegingen bedenken? Speel langzaam en snel op uw gitaar en kijk of de kinderen u kunnen volgen.

## **Op een grote Paddenstoel**

Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen  
Zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen  
Kraak zei toen die paddenstoel met een diepe zucht  
En twee beentjes vlogen 'hoepla' in de lucht.

Maar kabouter Spillebeen hield niet op met wippen  
Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen  
Daar kwam vader Langbaard aan en die zei toen luid:  
'Moet dat stoeltje ook kapot, Spillebeen schei uit'