

# Kamelenverdriet

F. van de Heijden

Em A7 Em

Een - zaam door de he - te Sa - ha - ra, trekt een stil - le ka - ra - vaan.  
 Lang - zaam door de he - te Sa - ha - ra, moe - ten wij nog da - gen gaan.  
 Waar is nu de groe - ne o - a - se? Zou die nog wel echt be - staan?  
 Een - zaam door de he - te Sa - ha - ra, in een lan - ge ka - ra - vaan.

Em A7 Em

Dwars door de wo es - tij n, voor ka - me - len kan dat stom - ver - ve - lend zijn.  
 Niets dan zand en zon, wij ka - me - len snak - ken naar een fris - se bron.  
 Ki - lo - me - ters zand, wa - ren wij maar kik - kers in een pol - der - land.  
 Waar moet dat naar toe? Wij zijn moe, we zijn zo moe, we zijn zo moe.



# Kamelenverdriet

*Maatsoort*

**4/4**

*Aftellen*

**U telt vier tellen vooraf. De gitaar zet gelijk in met de zang.**

*Akkoorden-  
schema*

| Emi | Emi | A7 | Emi |  
| Emi | Emi | A7 | Emi |

*Slagtechniek*

↓                      ↓  
1            2            3            4  
Eenzaam            door            de

Je kunt bij het derde couplet ritme 4 inzetten

↓            ↓            ↓            ↓  
1            2            3            4  
Waar                      is nu            de

*Beginnoot*

**Sla de E-snaar aan.**

*Aanleren*

U zingt het langzaam, slepend, regel voor regel voor en de kinderen zingen u na.

*Extra  
Activiteiten*

## **Context**

Die kunt u met de leerlingen bedenken.

## **Bewegen**

Zie de context.

## **Improviseren**

Als de leerlingen het goed kunnen zingen geeft u met uw handen aan wanneer het hard en wanneer het zacht moet klinken.

B.v. als het lied begint klinkt het heel zacht (alsof de karavaan van verre komt) bij het eind 2de en begin 3de couplet klinkt het hard en dan neemt het weer af.

Laat de leerlingen dirigeren.

## **Kamelenverdriet**

Eenzaam door de hete Sahara trekt een stille karavaan  
Dwars door de woestijn  
Voor kamelen kan dat stomvervelend zijn

Langzaam door de Sahara moeten wij nog dagen gaan  
Niets dan zand en zon  
Wij kamelen snakken naar een frisse bron

Waar is nu de groene oase? Zou die nog wel echt bestaan?  
Kilometers zand  
Waren wij maar kikkers in een polderland

Eenzaam door de hete Sahara in een lange karavaan  
Waar moet dat naartoe?  
Wij zijn zo moe, we zijn zo moe, we zijn zo moe!